

להורים שלום וברכה

חזרתי לגן אחרי חנוכה, היה ממש כייף לפגוש את הילדים ולשמוע חוויות מהחופש שלהם. היה מרגש לשמוע שהם התגעגעו וגם אני התגעגעתי. זו ההזדמנות להודות לצוות ולפרגן לפאולה, פביאנה ונחמה על ההובלה של הגן בחנוכה. הייתי איתן בקשר, שמעתי שהיה נהדר והצוות שמר על סדר יום, הפעלות, פעילויות, מפגש וסדנא.

ביום שישי חל יום ההולדת 76 של כפר מנחם וכמובן ששוחחנו על זה בגן. הראנו תמונות של מקומות מוכרים מהקיבוץ ומהרחבה, הילדים התרגשו לראות ולזהות את המקומות. שיתפתי את הילדים מילדותי, גדלתי בקיבוץ גבר עם, שתפתי אותם מחוויות הלינה המשותפת בבית ילדים. סיפרתי להם שהמטפלת הייתה מכינה לכול ילד את החביתה שהוא אוהב. אני אהבתי "קוקו – בקן" לחם שמוצאים ממנו את הרך שופכים ביצה ומטגנים. ביום ראשון נכין לילדים לחם מטוגן וקוקו בקן.

סיפרתי לילדים על המכבסה שפעם לא היו מכונות כביסה כמו היום והלכנו למכבסה, הילדים ראו את התאים עם המספר, ראינו תאים של סבים וגם של הורים.

הכנו שלט לכבוד יום ההולדת עם כפות הידיים של הילדים.

שבוע הבא י' בטבת חל יום הולדתו של חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי.

חיים נחמן ביאליק היה סופר ומשורר שאהב ילדים וטבע ולכן הוא כתב שירים רבים ויפים על ילדים, צמחים, פרחים ובעלי חיים: "קן לציפור", "הפרפר לפרח", "עציץ פרחים", "פרש", "מקהלת הנוגנים", "שתי בנות".

ביאליק גם חידש מילים בשפה העברית: מצלמה, מטוס ועוד...

מה נלמד?

נלמד אודות קורות חייו של המשורר.

נכיר את יצירותיו השונות.

נרקוד את שיריו.

נספר את המשל "שלמה המלך והדבורה".

ניצור בחומרים שונים בעקבות יצירותיו. ...

פעילויות שונות בתנועה שקשורות לשיריו

נקיים פסטיבל שירי חיים נחמן ביאליק. נקיים בחירות, כול

ילד יבחר איזה שיר הוא רוצה לבצע, נקים במה, אביזרים

ונקיים פסטיבל.

נתייחס גם למזג האוויר, לחורף, לגשם. נבחר בכול יום חזאי תורן שיעדכן את כולם מה מראה השמיים – אפור, בהיר, גשום, מעונן חלקית ועוד. בפירת טבע יש לוח חזאי תורן עם כרטיסים מתאימים.

נתייחס לתופעות החורף, נספר סיפורים מתאימים, נמחזז את "המטרייה הגדולה של אבא", ועוד.

שיחות הורים

השיחות תתקיימנה ביום רביעי הבא – 15 W 12 W 23 מהשעה 30 : 15 בגן. מחר אתלה רשימה בלוח מי בא לגן, אנא הרשמו.

יום שני הקרוב – נצפה בקונצרט "סיפורו של כינור" בבית הבנים. מופע מוזיקלי שחושף את הילדים לכינור וליכולות המוסיקה לרגש. בנוסף לכינור ישתתפו כלי נגינה נוספים – קלידים, כלי הקשה וגיטרה בס. דרך המופע ייחשפו הילדים ליצירות של מלחינים קלסיים שונים: מוצרט, שטראוס, רוסיני, ויואלדי, סנט – סאנס ועוד.

לקראת יום המשפחה (יש עוד מספיק זמן, פשוט רוצה להיערך) אנחנו רוצות להזמין את הסבים והסבתות לפעילות חוויתית בגן. אנחנו נוכל לקיים פעילות כזו בתנאי שיש לכולם סבים והם גם יכולים להגיע לפעילות בגן. הפעילות מתוכננת ליום שישי. אנא מכם אם מישהו לא יכול תיידעו אותי כי מספיק שלילד אחד הסבים לא יוכלו להגיע או אין סבים לא נקיים את הפעילות.

בברכה

שבת שלום

צוות גן זית – נחמה, פאולה, פביאנה וחנוי.